



Swingen op Ibiza

30/08/2019 - 06/09/2019





Evelyn



Huub



Yvonne



Gerard



Raymond



John



Martijn



Paul



Arlien

Vrijdag 30/08/2019

De dag is aangebroken dat wij met zijn allen mogen swingen op Ibiza!

We verzamelen bij de ingang van het vliegveld, het vliegveld is lekker klein, dus we hebben elkaar zo gevonden. We maken kennis met elkaar en merken dat we bijna allemaal al iemand kennen van andere reizen en daar hele leuke verhalen over hebben. John kent bijna iedereen al en Evelyn vertelt dat dit al het 24^{ste} jaar is dat ze mee gaat, al vanaf het eerste jaar dat Tendens bestaat dus!

Nadat we afscheid hebben genomen van de personen die ons gebracht hebben checken we in en mogen we door de douane. Dit gaat gelukkig allemaal goed, iedereen heeft de juiste documenten bij zich en we hebben niks gekst bij ons, dus ze laten ons er zo doorheen. Huub weet nog wel pakjes drinken door de douane te smokkelen.



Als we door de douane zijn zien we dat we vertraging hebben, helaas, maar dat mag de vakantiepret niet bederven.



We stappen een uurtje later dan gepland het vliegtuig in en dan kan de reis echt beginnen! Gerard heeft zijn recorder meegenomen, hij neemt in het vliegtuig alles op. Wie dit graag wil terug horen kan de bandjes opvragen bij Gerard. Martijn is een echte kletskous, hij praat Yvonne de oren van het hoofd. Totdat ze niks meer hoort, want we dalen zo snel, dat onze oren er even van dicht zitten. Vanuit het vliegtuig zien we het mooie Ibiza al liggen, we kunnen niet wachten tot we in het water kunnen liggen.



Als we zijn geland halen we onze koffers van de band en stappen in de bus die ons naar het hotel brengt. We komen om 21.45 ongeveer aan in het hotel, de receptionist vertelt ons dat als we nog honger hebben we nog snel naar het restaurant kunnen, het buffet is open tot 22.00. Dit vinden we allemaal wel een goed idee, we hebben in het vliegtuig wel een broodje gegeten, maar hebben nu toch wel weer honger. We scheppen onze borden vol bij het buffet, het ziet er allemaal goed uit! We hebben halfpension, dus kunnen 's ochtends en 's avonds bij het hotel eten.



Je zou zeggen dat iedereen wel moe is nadat we alle spullen naar de kamers hebben gebracht en de kamers hebben geïnspecteerd, maar het tegendeel is waar. We hebben nog wel zin om een drankje te doen bij de hotelbar. Het bier in Spanje moet natuurlijk ook even getest worden door een aantal

mannen. Het smaakt goed aan de gezichten te zien. Rond 1.00 uur is het dan wel echt tijd geworden om naar bed te gaan. "Morgen weer een nieuwe dag", is Gerard zijn motto.



Zaterdag 31/08/2019

We zien alles nu voor het eerst bij daglicht. Een aantal kamers hebben prachtig uitzicht op de zee. De meesten hebben goed geslapen, maar een aantal moesten ook even wennen aan de nieuwe omgeving en/of het gesnurk van de kamergenoot ;)

We beginnen met een lekker ontbijtje bij het ontbijtbuffet, het smaakt ons allemaal hartstikke goed!

We hebben een aantal grote eters bij ons, vooral Martijn kan goed eten!



We maken er vandaag een rustige dag van, we zoeken een mooi plekje bij het zwembad en liggen hier het grootste deel van de dag.

Het relaxen wordt afgewisseld met af en toe een duik nemen. Evelyn, Gerard en Raymond nemen regelmatig een duik, de rest houdt het bij pootje baden.



Tussen de middag haalt Paul lekkere broodjes voor ons bij een bakkertje.

Hierna nemen we nog een verfrissend duik. We vonden een luchtbed waar Evelyn wel graag even op wilde liggen. Vraag ons niet hoe ze erop is gekomen, maar het ging vijf seconden goed voor ze er weer



afviel.. Gerard hield het iets langer vol, maar botste af en toe tegen andere vakantiegangers aan. De mannen hadden de grootste lol met het natspetteren van dames in en rond het zwembad. Arlien kreeg regelmatig een plons water over haar heen.



In het zwembad knopen we regelmatig praatjes aan met andere vakantiegangers. Van hun krijgen we leuke tips voor de vakantie, bijvoorbeeld een boottocht maken naar Es Vedra, dit lijkt ons ook wel wat!

Na het zwemmen gaat iedereen zich lekker oprispen in de hotelkamers. Paul gaat samen met Raymond, Huub en Gerard op zoek naar een autoverhuurbedrijf, zodat we deze week het eiland kunnen gaan verkennen. Ze lopen onderweg langs het strand en Gerard wil wel heel graag een duik nemen in de zee, zo graag zelf dat hij bijna van de trap af struikelt en de zee in rolt. Maar het gaat goed gelukkig en hij neemt als eerste van de groep een duik in de zee.

Als iedereen klaar is gaat we naar het diner buffet. Dit smaakt ons wederom erg goed. En wat kan die Gerard lekker eten zeg! Hij heeft denk ik wel vier borden warm eten opgeschept en nog 2 keer toetjes.

Na het eten wandelen we over de boulevard en verkennen we de omgeving. Onderweg maken we een aantal leuke foto's en kijken we even bij kraampjes. We laten ons nog niet verleiden om iets te kopen, want we gaan ook nog naar een hippiemarkt, waar ze nog veel meer van dit soort leuke kraampjes hebben.



We halen wat te drinken bij de winkel en, dit drinken we gezellig bij het strand op.



Naast ons zit een groep mannen bier te drinken en muziek te luisteren. Ze bieden Evelyn ook nog een biertje aan omdat ze zo goed mee danst met hun muziek, maar dit hoeft voor Evelyn niet. Martijn en Yvonne, het stelletje van de groep, moeten natuurlijk wel even een leuke foto en wat is leuker dan een Titanic foto op de strandwachterpost?! Niks natuurlijk.



Rond 12 uur zijn we weer in het hotel en zoeken we onze bedden op.



Zondag 1/9/2019

Ze hebben vandaag weer wat nieuwe dingen bij het ontbijt, waaronder churro's en donuts, hmmm! Daarnaast hebben ze lekkere broodjes, ei, yoghurt en nog veel meer, dit gaat er allemaal goed in. Gerard zat al als eerste bij het ontbijt en genoot met volle tuigen. Yvonne houdt het erg gezond en sluit iedere keer af met een schaalje fruit.

We willen vandaag de boottocht gaan doen naar Es Vedra, Paul loopt samen met Huub en Gerard naar de haven om plekken te reserveren voor vanmiddag. De rest heeft even tijd voor zichzelf, Raymond gaat zwemmen en de rest gaat op het terras zitten of op de bedjes liggen.



Als de jongens terug komen

vertellen ze dat de boottocht niet gaat lukken vandaag, de boot gaat vanaf de haven Sant Antoni en vanaf ons hotel gaat alleen op dinsdag en donderdag. We bedenken daarom dat we dan vandaag naar Ibiza stad gaan, we kunnen daar met de boot heen, die vertrekt voor ons hotel!

Gerard en Paul nemen nog even een lekkere duik in de zee en Arlien haalt bocadillos (broodjes) bij een winkeltje voor de lunch. Na de lunch gaat iedereen zich klaarmaken en vertrekken we naar de stad. We zitten lekker op het dek van de boot, tijd voor foto's!



Oei waaide de pet bijna weg!

Aangekomen in Ibiza stad wandelen we door de leuke straatjes en bezoeken we winkeltjes. De dames houden alle drie erg van winkelen, dus slaan geen winkel over. Wie er ook heel erg van winkelen houdt is Gerard! Ook hij wil geen winkeltje overslaan en wil het liefst alles kopen, van een heuptas met glitters, tot een grote ring of een hemdje van Ibiza. We besluiten allemaal dat we liever wachten tot we bij de hippiemarkt zijn, want daar hebben ze vast nog heel veel mooie spullen. We lopen langs de Mc Donald's waar we een lekker ijsje halen.





Als we uit gewinkeld zijn nemen we de boot weer terug naar het hotel. Yvonne, Gerard en Arlien zijn zo druk met foto's maken dat ze bijna vergeten van de boot te stappen, ze zijn gelukkig net op tijd.

We frissen ons allemaal even op op de kamer en gaan om 20.00 aan tafel. John keek hier al uren naar uit, hij is groot fan van het diner buffet. Ook vandaag smaakt het allemaal erg goed, ze hebben weer andere dingen dan gister. Bij de toetjes liggen nu ook soesjes en chocoladesaus, er worden mooie ijscoupes gemaakt door de mannen. Gerard vindt het allemaal zo lekker dat hij twee dames die in het restaurant werken graag wil bedanken. Hij heeft hen eerder al om hun namen gevraagd en hij is met ze op de foto gegaan. Hij haalt ze nu weer op en geeft een korte speech. Aan het eind vraagt hij ons te klappen voor het lekkere eten. De dames begrijpen er niet zo veel van, want zij verstaan natuurlijk geen Nederlands. Maar ze vinden het applaus wel leuk.





Gerard heeft 16 kaarten gekocht! En die moeten natuurlijk ook geschreven worden..

Na het eten gaan we weer drinken halen en bij het strand zitten. Onderweg komen we nog wat kraampjes tegen, waar de dames en Gerard nog een kijkje gaan nemen, ze zijn na al dat winkelen vandaag nog steeds niet uitgewinkeld. Er wordt nog niks gekocht, maar wel besloten dat als we op de hippiemarkt niks vinden er hier genoeg leuke dingen zijn.

We moeten vanavond voor eigen DJ spelen, we komen alleen niet veel verder dan de hookiepookie en van links naar rechts. Daarom besluiten we dat we morgen maar echt moeten gaan swingen in de stad.

Om 12 uur zijn we allemaal moe en gaan we lekker naar bed toe! Welterusten..

Maandag 2/9/2019

Als we de gordijnen open doen zien we wolken voor de zon, wat is dat nou? Die hebben we al een paar dagen niet gezien. Maar het is niet zo erg, want we willen vanaf vandaag 2 auto's gaan huren tot en met woensdag. We beginnen natuurlijk weer met een goed ontbijt.

John zijn anekdote voor het verslag: het is keileuk hier en het eten is lekker!

We kunnen de auto's pas om 12 uur huren, dus we gaan eerst nog even bij de lobby zitten. Evelyn heeft een puzzelboekje mee en Yvonne speelt spelletjes op de tablet.



Om 12 uur gaan we naar het autoverhuurbedrijf, we krijgen twee auto's mee. Een citroen en een Skoda, we inspecteren de auto's eerst even. De Skoda ziet er nog goed uit, maar de Citroën zit al vol met deuken. Een voordeel is dat we er moeilijk nog meer deuken in kunnen rijden.

We halen weer lekkere broodjes bij het winkeltje en stappen in de auto. Omdat Arlien de betere rijder is mag ze in de Skoda (Nee hoor Paul, dat is een grapje), Evelyn, Huub en Gerard stappen bij haar in de auto. John, Martijn, Yvonne en Raymond zitten bij Paul in de auto. In de Skoda doet de airco en de radio het (in tegenstelling tot de Citroën) en wordt er hard meegezongen met de muziek!

Onderweg stoppen we ergens op een afgelegen weggetje om de broodjes op te eten en wat te drinken. Daarna rijden we verder naar Sant Antonio via een leuk tussendoorweggetje (hobbel, hobbel, hobbel). We parkeren bij de Lidl en lopen het stadje in. Wederom komen we leuke winkeltjes tegen waar vooral Gerard graag een kijkje neemt. We pauzeren even op het pleintje bij de fontein, hier vragen we iemand om een leuke groepsfoto van ons te maken.



Sommigen zijn wel wat moe geworden van al dat winkelen, dus we splitsen ons op, de ene groep gaat winkelen en de anderen gaan door de haven lopen.

De groep die gaat winkelen lopen langs de leuke boetiekjes en souvenirshops. Degene die als eerst slaagt is Huub! Hij ziet een mooi t-shirt hangen en gaat recht op zijn doel af. Het t-shirt zit precies goed, dus hij neemt hem direct mee. In tegenstelling tot de dames is Huub niet zo'n twijfelkont.

De dames vinden het voornamelijk heel leuk om rond te kijken en als ze iets echt heel leuk vinden gaan ze terug om het te kopen. Aan het eind van de shoppesessie herinnert Yvonne zich bijvoorbeeld hele leuke oorbelletjes, we lopen dus terug om die te halen. Arlien ziet daar ook nog leuke oorbelletjes, dus zo zijn ook zij allebei geslaagd!



De groep die naar de haven gaat heeft ook een hele geslaagde middag, want zij gaan met een bootje naar een eilandje varen en weer terug. Gerard maakt een praatje met de kapitein en krijgt het zelfs voor elkaar dat hij even aan het roer mag staan EN hij krijgt een echte matrozen pet! Gerard doet het heel goed, want ze komen heelhuids weer aan wal.



Daarna loopt iedereen terug naar de Lidl waar lekkere ijsjes gekocht worden.

Aan het eind van de middag rijden we weer terug naar het hotel. Hier gaan we allemaal lekker douchen en dan is het alweer tijd voor het diner! Wederom nieuwe dingen op het buffet, nu is er bijvoorbeeld ook heerlijke risotto en pizza! Ook de toetjes gaan er weer goed in.



Als al onze buiken zo vol zitten dat de broek amper nog dicht kan gaan we naar de bar, hier begint namelijk een flamenco voorstelling. De voorstelling is erg leuk om te zien en een aantal van ons vinden het zelfs lastig om stil te blijven zitten. Raymond en Evelyn staan regelmatig op om foto's te maken, maar ook om even een paar pasjes te doen.

De danseressen en danser kunnen erg goed dansen en bij iedere nieuwe dans hoort weer een nieuwe outfit. De mooiste jurken komen voorbij. Evelyn krijgt aan het eind zelfs een waaier van de barman, die bij 1 van de outfits hoort.





Als het dansen is afgelopen drinken we nog even een drankje op het terras om de dag af te sluiten.

Dinsdag 3/9/2019

Na wederom een erg geslaagd ontbijt stappen we weer in de auto. Gerard gaat dit keer voorin bij Paul en John stapt bij Arlien in de auto. We rijden vandaag naar de grotten, Cova de Can Marca, in Sant Miguel. De route hier naar toe is al erg mooi, het laatste deel is door de bergen. De auto heeft af en toe moeite met de steile bergen en we zijn even bang dat we moeten duwen, maar dat valt mee gelukkig.

Bij de grotten aangekomen moeten we nog heel even wachten tot de volgende rondleiding begint, maar dat is niet erg, want het uitzicht is erg mooi. Yvonne blijft op het terras wachten, want al het op en af lopen in de grotten is niet handig met haar aangepaste schoenen. John biedt heel aardig aan om bij haar te blijven wachten!



We moeten erg veel trappen lopen.





De rest gaat wel naar binnen, we hebben een gids die ook Nederlands spreekt, erg handig! We moeten eerst een heel aantal trappen naar beneden voor we de donkere grot is stappen. Het is gelukkig goed verlicht, maar blijft toch wel een beetje spannend. Al snel zijn we allemaal onder de indruk van de prachtige grot. Heel bijzonder hoe zo iets natuurlijk is ontstaan. Ze helpen de natuur nu wel een beetje door de grot van binnen vochtig te houden, het regent namelijk niet meer genoeg op Ibiza. We

stoppen regelmatig voor een uitleg en 1 keer voor een lichtshow. Als het begint laten ze het water naar beneden stromen en wordt dit mooi belicht door verschillende kleuren licht.

Als we de grot bewonderd hebben gaan we weer naar buiten en drinken we wat bij de auto's. We rijden hierna naar het dorpje Portinatx waar we de auto's parkeren bij een leuk strandje. We hebben helaas onze zwemkleding niet meegenomen, dus zwemmen zit er niet in. We hebben allemaal wel trek gekregen, dus gaan we bij het leuke restaurantje El Puerto zitten om te lunchen. We bestellen 5 pizza's die we met zijn allen delen, het smaakt ons allemaal erg goed!



Als de pizza's op zijn rijden we met een omweg weer terug naar het hotel. Hier hebben we nog even tijd voor onszelf voor we gaan eten.

Na het eten besluiten we dat het vanavond echt tijd is om zelf eens te gaan swingen. We beginnen weer met een drankje aan de boulevard. Daarna gaan we naar een Nederlands café 'de Hoeck', als het damesvoetbal is afgelopen gaat de Nederlandse muziek aan. Wat een gezelligheid, we maken al

snel weer nieuwe vrienden, vooral Evelyn en Gerard maken makkelijk praatjes met iedereen. Gerard moet natuurlijk ook weer even op de foto met de barvrouw!



Na een aantal biertjes, wijntjes en/of fris gaan we naar een discotheek. De discotheek die

we zochten was helaas dicht, maar bij de discotheek daarna mochten we wel naar binnen om wat dansjes te doen. We zijn de enigen daar, dus hebben de hele dansvloer voor onszelf!



Evelyn laat haar beste dansmoves zien op de Spaanse muziek! Ook Huub waagt zich op de dansvloer,

en Paul en Arlien dansen natuurlijk ook mee. De rest vindt het leuker om aan de zijkant te zitten met een lekker drankje. Om half 2 zijn we allemaal wel moe en besluiten we terug te gaan naar het hotel. Buenas noches!



Woensdag 4/9/2019

De dag is aangebroken; we gaan vandaag naar de hippymarkt in Es Canar! Een aantal van ons had zich hier heel erg op verheugd en gewacht met aankopen doen tot vandaag. Na het ontbijt maken we ons rustig klaar en rijden we die kant op, het is ongeveer 45 minuten rijden.

Bij de markt aangekomen besluiten we de groep op te splitsen, de dames willen rustig kijken en de mannen hebben het vaak wel iets sneller gezien. Gerard vindt het leuk om met de dames mee te gaan en ook alles uitvoerig te bekijken.



We zijn al snel onder de indruk van hoe groot de markt is en over hoe veel leuke spullen ze wel niet hebben! De dames vinden de sieraden vooral erg mooi. We hadden als tip meegekregen om goed te onderhandelen over de prijs, maar dat blijkt in de praktijk nog wel lastig. Ze vragen vaak toch wel een vaste prijs.

Yvonne maakt weer gebruik van haar vaste tactiek: eerst alles goed bekijken en dan aan het eind kopen wat haar bij is gebleven. Dit resulteert in een hele leuke ketting van een poppetje en een leuke zomerjurk. Evelyn vindt het maken van keuzes best wel lastig,



er is ook zooo veel.. Zij besluit om vanavond toch voor de sieraden vlakbij het hotel te gaan, die heeft ze eerder al gezien en vond ze erg mooi.

We lunchen tussen de middag gezamenlijk, we eten hele lekkere crepes, met nutella, jam of geitenkaas.

De mannen houden het ook lang vol op de markt. John scoort een grote zilveren ketting en armband, het lukt hem wel om te onderhandelen, hij krijgt 35% korting! Gerard vindt op de markt eindelijk het lang gezochte basketbalshirt van Ibiza! Paul scoort een nieuwe riem.

Na 4/5 uur rondgelopen te hebben op de markt hebben we alles wel ongeveer gezien en lopen we terug naar de auto. Als Paul de auto in stapt hoort hij wat vallen, op datzelfde moment rijdt de auto naast hem weg en hoort hij 'krak'. Oops dat was zijn leesbril.. Die kan wel weg, want hij kan er nu helemaal niks meer doorheen zien.

Terug bij het hotel gaat iedereen weer wat voor zichzelf doen tot het diner. Raymond was niet geslaagd bij de markt, maar slaagt nu wel bij het winkeltje tegenover het hotel. Hij koopt hier een basketbalshirt van Ibiza en een korte broek, dus ook hij gaat met een mooie nieuwe outfit naar huis! Gerard vindt hier ook een mooie korte broek bij het shirt wat hij eerder heeft gekocht.



Om 20.00 uur mogen we weer plaats nemen bij het buffet. De grote tafel wordt iedere dag voor ons vrijgehouden. Het smaakt ons allemaal weer prima, vooral de toetjes!

Gerard eet alles door elkaar, aardappels, boontjes, haribo beertjes, banaantjes en spekjes!

Na het eten halen we eerst weer wat te drinken bij de winkel wat we op drinken bij het strand. We nemen weer even een kijkje bij de kraampjes bij de boulevard en dit keer slaagt Evelyn heel goed! Ze koopt een leuke armband voor haar moeder en voor haarzelf een mooie ketting. Nu alleen nog iets voor haar vader, maar dit komt morgen nog wel.

We sluiten de avond af bij de Hoeck, aangezien we het hier gisteravond allemaal zo gezellig vonden. Ook vanavond hangt hier weer een leuke sfeer, maken we praatjes met andere Nederlanders en vindt Gerard weer een leuke dame om mee op de foto te gaan.

We sluiten de avond dit keer iets eerder af.

Hasta Mañana (tot morgen)!



Donderdag 5/9/2019

De laatste volle dag is aangebroken. We maken vandaag een boottocht naar Es Vedra van 3,5 uur. De boot stopt voor het hotel, dus dat is makkelijk! Van tevoren hebben we weer lekkere broodjes gehaald bij het winkeltje wat we meenemen voor de lunch.



We gaan op het dek zitten in het zonnetje, wanneer die achter de wolken tevoorschijn komt dan. Een mevrouw geeft ons door de microfoon meer informatie over wat we zien;



bijvoorbeeld het langste strand van het eiland, wat tegenwoordig vooral het uitgaansgebied is met de grote discotheken. Een deel waar allemaal grote villa's staan en beroemde mensen wonen, oude ruïnes van de eerste bewoners van het eiland enzovoort..

Gerard vindt het erg gezellig om bij de gids te zitten vooraan de boot. Met zijn matrozenhoedje op lijkt het net alsof hij bij de bemanning hoort.

Wanneer we bij Es Vedra zijn blijven we 20 minuten stil liggen zodat mensen kunnen zwemmen.



Wij blijven op de boot en genieten van onze broodjes en het mooie uitzicht. Als we terugvaren door de hoge golven worden we allemaal zeiknat. We besluiten dan maar om beneden te gaan zitten in plaats van op het dek.



Als we bij het hotel aankomen heeft iedereen weer wat tijd voor zichzelf, om even lekker te relaxen, koffer in te pakken of nog even te zwemmen. Gerard neemt weer een duik in de zee en daarna in het zwembad. Hij is de enige in het zwembad, want door de regen is iedereen snel naar binnen gegaan.

Om 8 uur schuiven we voor de laatste keer aan bij het buffet. Morgen eten we weer Nederlandse kost, dus we genieten nog even extra van al het lekkers hier.

Na het eten gaan we nog even op zoek naar een cadeautje voor de vader van Evelyn. We vinden een mooie fles sangria, een typische Spaans drankje, die Evelyn mee neemt. Arlien vindt nog een leuk kettinkje bij een kraampje.

Gerard wil graag spreken dus zoeken we een rustig plekje op het terras zodat hij een woordje kan doen. Paul en Arlien houden ook een korte speech en delen de vakantieherinneringen uit. De andere vakantiegangers vertellen ook dat ze het een geslaagde vakantie vonden met een leuke groep!

Om de vakantie goed af te sluiten drinken we nog een drankje bij het Nederlandse café. Het wordt een kort nachtje, want om kwart over 6 worden we al opgehaald door het transfer busje. Daarom duiken we niet al te laat ons bed in.

Vrijdag 6/9/2019

We vertrekken vandaag weer vroeg naar Nederland. We eten om kwart voor 6 een broodje in het hotel voor we opgehaald worden. We zitten in het vliegtuig helaas wat verspreid, maar iedereen is zo moe en veel van ons doen de ogen even dicht, dus het is niet zo erg. Alleen Martijn heeft nog energie voor 10 en kletst heel wat af.



In Nederland aangekomen moeten we even wennen aan de lagere temperatuur, maar gelukkig is het zonnetje hier ook!

Dan is het tijd om afscheid te nemen en gaan we allemaal weer naar onze eigen woonplaats.

Bedankt voor de gezelligheid allemaal, het was een fantastische vakantie!

Een persoonlijk woordje:

Raymond: Feestbeest dat je bent ging je na funpop ook nog mee swingen op Ibiza! Leuk dat je mee was!

John: Met je pretogen en leuke lach hield je de sfeer er in, erg gezellig dat je mee was!

Huub: Leuk lachen voor de foto doe je erg goed, een stille genierter. De biertjes smaakten prima! Leuk dat je mee was.

Yvonne: Wat ben jij een goede shopper, goed observeren en het leukste mee naar huis nemen. Wij vonden het erg gezellig dat je mee was.

Evelyn: Wat was er veel keuze he op de hippymarkt, gelukkig vond je 's avonds toch nog mooie sieraden. Bedankt voor je gezelligheid deze vakantie en de goede dansmoves!

Martijn: Aan praatjes geen gebrek, vooral 's ochtends! en wat kan jij lekker eten! We vonden het leuk dat je mee was!

Gerard: Hoe krijg je het voor elkaar al die foto's met mooie dames?! En wat kan jij lekker eten. Keuzes maken tijdens het winkelen was moeilijk, maar je gaat toch naar huis met een mooie nieuwe outfit, inclusief matrozen pet en zonnebril.